

1. Loftboden från Lilla Dalhem i Tyllinge

Här kan man se hur den ursprungliga gården såg ut innan loftboden och dess tillbyggnad flyttades till Tallboda.





6 september 1954 köptes Loftboden på Lilla Dalhem i Tyllinge av Helge (Nickolaus) Johnsson av Disponent Georg Rosenmüller Tyllinge Aktiebolag. Loftboden skulle då märkas stock för stock och nermonteras för att sedan via transport till Tallbodakiosken sättas upp. Överenskommet kontrakt skrevs 14 maj 1955 mellan köparen Fastighetsbolaget Skute & Co i Linköping och säljaren Helge (Nickolaus) Johnsson. Märkning av stockarna, nedmontering och uppsättning utfördes av Helge Nilsson Fjärdingsbo Hycklinge, Gunnar Johansson Ålhult Hycklinge, Nils Johansson Dalhem, Axel Johansson Sjövalla Hycklinge. För transporten till Tallboda ansvarade Esse Johansson Björkfors.



Här transporterar man ner de enkupiga takpannorna från loftboden för att kunna återanvändas i Tallboda. Mannen till höger på taket är Helge Nilsson Fjärdingsbo.



Fyra glada gubbar. Nu har man plockat ner takpannorna och läkten. Bara takstolarna kvar. Mannen med bar överkropp och keps är Helge (Nickolaus) Johnsson. Mannen längst till höger med baskern Helge Nilsson Fjärdingsbo.



Kaffepaus och lite planering inför nästa arbetspass gör att arbetet flyter på ännu lättare. I vit skjorta och vit keps sitter Helge (Nickolaus) Johnsson.



Nu börjar loftboden att snart vara ett minne blott i Lilla Dalhem. Den vänstra mannen som står på marken har kofoten i sin hand. Till vänster högst upp står Helge Nilsson Fjärdinsbo. Här står Helge (Nickolaus) i mörk kostym och vit keps. I bakgrunden kan man se ladugården som ännu finns kvar.



Arbetet är nu slutfört i Lilla Dalhem och Helge (Nickolaus) Johnsson i vit keps tackar för gott arbete och tar sin läderportfölj och reser vidare på nya affärsäventyr.



Det var Sonja och Sven-Gerhard Larsson som startade kaffestuga vid Tallbodakiosken ca 1949. Sven-Gerhard var själv med och tittade på loftboden i Lilla Dalhem 1954 innan den flyttades över till Tallboda. Här ser du de första bilderna på återuppbyggnaden.

Så från Lilla Dalhem i Dalhem socken till min nya plats i Tallboda i Linköpings östra utkant 1955. Andra personen från vänster är Helge (Nickolaus) själv. Längst till höger står Helge Nilsson Fjärdinsbo.



Se så fin jag är på min nya plats i Tallboda.



Här kan man se att det nyss har varit midsommarfirande.



1950-tal. En underbar oas. Se så fint det blev på uteserveringen vid Tallbodakiosken. Loftboden fanns till för de personer som önskade dricka sitt kaffe inomhus. Här kunde Linköpingsborna och förbipasserande trafikanter dricka sitt kaffe sommartid under 50 år.





Så var det dax igen för demontering då jag nu skulle till Landeryds Hembygdsgrd. Vi börjar med skylten under överinseende av SvenGerhard Larsson.

Bilden är tagen från Corren



Här får takpannorna flyttas ner först och som alltid på gamla loftbodar och torp ska varje timmerstock märkas för att sedan kunna passa ihop på den nya platsen.

Bilden är tagen från Corren



Här går en epok i graven. År 2005 flyttas loftboden till Landeryds Hembygdsgrd.

Bilden är tagen från Corren

Så här ser loftboden ut i Landeryds Hembygdspark idag år 2021.

