

## Stuga nr 30 på Horsholmen Arkösund

År 1960 ca köpte Helge Nickolaus Johnsson den knuttimrade stugan som var i två våningar belägen i Lindhult på Riddarhusets mark i Hycklinge socken. Stugan var minst 200 år gammal, omnämnd redan 1713 – 1729 i kyrkböckerna och den flyttades till Horsholmen mellan åren 1961 – 1965. Av stugan blev det två stugor på Horsholmen. De sist boende i den knuttimrade stugan var familjen Valter Severing Gustavsson. Bilder av stugan och dess inneboende innan de plockades ned och flyttades.



Gamla torpet till höger flyttades till Horsholmen, den vänstra byggnaden var visthusboden.



Här spelas musik från en vevgrammofon. Några av Valter Severin Gustavssons barn. Till vänster Åke, Karl-Erik, stående Maj och Vera med Lars-Inge i knät.



Gungräda på stenen vid Lindhult. Dottern Maj Gustavsson i mitten och två andra flickor men vilka är de?



Valter Severing Gustafssons far Gustaf Severin Johansson född 1866-05-20 i Hallingeberg med hästen Bläsen.





Flygfoto över Lindhult innan torpet plockades ned. Foton lånad av Björn Wärnström.

På bilden till vänster ladugården, byggd 1875, med uthus. Huset i mitten är det nya boningshuset byggt 1943 som nu ersätter torpet längst till höger det som snart skall plockas ned och flyttas till Horsholmen. Huset till höger om gamla torpet, drängstugan med öppen spis plockades också ned men vart tog den vägen?

År 2021 besökte vi Åke Gustavsson boende i Hycklinge som berättade att han hade bott i torpet fram till 1943 då Riddarhuset hade byggt det nya boningshus på Lindhult. Även hans föräldrar Valter och Märta Gustavsson samt hans farfar Gustav Severin och hans fru Ida hade bott i torpet. Samma år visade Åkes systerson Björn Wärnström även han född på torpet oss Lindhult, kanske rättare sagt vad som idag finns kvar av Lindhult och kvar fanns bara rester av ladugården.





Köpare till gamla torpet i Lindhult var Margareta och tandläkare Arne Elvegren Norrköping. Sonen Anders Elvegren ärvde stugorna och nu är det barnbarnet Anna De Haan som förvaltar dessa, de kallas numera "Lindhult". Överdelen av torpet blev "stora stugan" och nederdelen blev "lilla stugan" en sofstuga. Den som byggde upp dessa stugor var Anders Johan Andersson från Östantorp i Söderö, under den tiden bodde han på pensionatet i Arkösund.



Ovan sofstugan nedan storstugan på Horsholmen. Lånad foto av Elisabeth Nyberg.



Framför "storstugan" på Horsholmen står familjen Andersson, dottern Elisabeth, mamma Svea och Anders Johan själv, snickaren som uppförde husen, när de är på besök år 1966.



År 2022 besökte vi Horsholmen o träffade Anna De Haan med familj och tog då dessa bilder.



Storstugan på Horsholmen. Foto taget 2022.



Sovstugan på Horsholmen. Foto taget 2022.