

8. Skäret vid Gumhem från Karlemåla Brokind



Ryggåsstuga från 1600-talet som fanns på Karlemåla Gård Brokind i Vårdnäs socken.

På Karlemåla har det funnits två ryggåsstugor en gång i tiden.

Tidigare ägdes Karlemåla av Brokind's Gård men år 1923/1924 såldes Karlemåla av den som då ägde Brokind Gård.

Göran Gunnarsson växte upp på Karlemåla och han berättar:

När familjen kom till Karlemåla hyrde vi ut den då kvarvarande ryggåsstugan runt året 1951. Vid ett tillfälle när "Nya vägen" byggdes 1961/1962 som idag heter väg 23/34 eller Kalmarvägen som vi också säger. Jag och ett annat barn var i ladugården och lekte men då det blev dags för lunch i mangårdsbyggnaden hände följande. En stor sten for ner genom taket på ryggåsstugan som låg framför mangårdsbyggnaden. Som tur var blev ingen skadad av stenen. Skanska som byggde den nya vägen hade nog lagt i för mycket dynamit eftersom stenen flög så oväntat långt.

Enligt Göran låg ryggåsstugan rakt fram när man kommer från väg 23/34:an om man kör upp till gården. Där fanns också ett sädesmagasin som hade två gaveldörrar, en till varje ryggåsstuga som en gång funnits.

Pappa Nickolaus Johnsson köpte ryggåsstugan från Karlemåla. Han hade säkert åkt förbi och sett möjligheten att bevara stugan.

Enligt Köpeavtalet:

Karlemåla den 10 juli 1962.

Härmed köpes av undertecknad säljare Gunnar Pettersson Karlemåla Brokind en styck Ryggåsstuga för ett pris av 600 kronor av Målare Helge Johnsson Björkfors. Stugan skall avflyttas senast den 1 november 1962.

Köpesumman erlägges med 100 kronor i handpenning samt resten den 14 juli 1962.

Köparen förbinder sig att röja efter stugan.

Säljare Gunnar Pettersson och köpare Helge (Nickolaus) Johnsson skriver under handlingen.

Kvitteras den 14 juli 1962.



Kassörskan Margit Nilsson på Teatern i Linköping” köpte ryggåsstugan av pappa och placerade den på Skäret nära Gumhem intill Åsunden strand. Vi kallade kassörskan för ”Margit på Skäret”. Hon äger nu Ryggåsstugan och har den som sommarbostad tillsammans med sin man

Här kan man se transporten från Karlemåla i Brokind till Skäret vid Gumhem.

Asta Fall i Rimforsa fotograferar ekipaget. De har stannat precis utanför hennes fotoaffär. Till höger står målarmästare Helge Nickolaus själv. Vilka är de andra? Tacksam för svar.



Bilden tagen på 1980-talet.



Dörrarna dekorerades av Nickolaus Johnsson efter det att stugan blivit uppsatt.

Året 2020 fanns dessa fina målningar kvar.



Bilden tagen år 2020.